

Tekst: Marcus 5: 21-43.

Liederen: psalm 24:, Liedboek 285, Opwekking 640, 664 (luisteren) en 618.

Hoe gaat Jezus om met sociale (on)rechtvaardigheid?

Jezus wordt benaderd door een man van hoge klasse om zijn dochttertje te genezen. Ondertussen wordt hij ook benaderd door een onreine vrouw. Beide vrouwen worden met elkaar verbonden door het nummer 12, Jairus dochter is 12 jaar oud en de vrouw bloedt voor 12 jaar.

*In die tijd, en nog steeds in veel culturen is 'eer' heel belangrijk. Denk aan macht, seksuele status, plaats op de sociale ladder, beroep. Denk in onze tijd ook aan verschillen in ras, opleiding, bezit, etc. Deze cultuur van eer en schaamte speelt in dit verhaal een grote rol.*

De twee hoofdpersonen zijn elkaars tegengestelde wat betreft economische status en plek in de sociale rangorde. De vrouw is lichamelijk en sociaal arm en buitengesloten:

<p><b>Jairus</b> een man, hoofd van de familie, hoofd van de synagoge, hij wordt met een naam benoemd als een van de weinigen in het boek Marcus</p>	<p><b>Een vrouw</b> anoniem, deel van de grote menigte (boeren, geen deel van de heersende klasse), geen man komt voor haar op zoals Jairus doet voor zijn dochter). Zij lijdt 12 jaar aan bloedverlies, zij had veel ellende doorgemaakt, was zelfs verslechterd door de artsen, zij heeft al haar bezit gespendeerd</p>
--	---

Jezus doorbreekt dit, hij doorbreekt de wet van de reinheid (welke zo hoog werd geacht onder de heersende klasse), hij draait het zelfs om! Wetten schreven voor dat wat onrein is iets reïns kan besmetten. Hier is het andersom: Haar onreinheid pakt hem niet maar hij maakt haar rein.

Daarbij onderbreekt Jezus zijn missie voor de rijke Jairus voor deze vrouw. Zij wordt hersteld in haar integriteit en wordt zelfs in geloof groter genoemd dan de discipelen (die even later zonder geloof worden genoemd 4:40, terwijl haar geloof haar redt).

*Het nummer 12 zal niet voor niets gekozen zijn, het zal wellicht verwijzen naar de 12 stammen: het Judoïsme. Als het Judoïsme wil worden gered en leven dan moet het het nieuwe koninkrijk omarmen: een nieuwe sociale orde waarin status voor ieder gelijk is. Zie ook Matt. 21:31*

Sociaal onrecht nu

Ook nu nog wordt de eenheid en gelijkheid tussen mensen steeds aangetast: toenemende ongelijkheid in inkomen, racisme, materialisme (een kleine wereldelite gebruikt de meeste grondstoffen)

Jezus wil de eenheid herstellen tussen mensen (zie Joh. 17:21). Het is zelfs de manier waarop de wereld Hem zal kennen. Opvallend is dat Jezus zich voortdurend mengt met de laagsten in de maatschappij.

**VRAGEN VOOR BESPREKING**

1. Met welke persoon zou jij jezelf het beste kunnen identificeren in dit verhaal - de arme vrouw, of als lid van de anonieme menigte, of als Jairus?
2. Waarom zou Jezus zo veel optrekken met de armen en uitgestotenen? Als Jezus misschien aanvoelde dat daar zijn evangelie het meest zichtbaar zou worden, wat zegt dit dan over onze tijdsbesteding?
3. Wat zou jij van de omgang met mensen die in een andere laag van de bevolking dan de jouwe leven (b.v. de straatkrantverkopers of illegale asielzoekers) kunnen leren?
4. De eerste kerk gaf radicaal uiting aan de nieuwe sociale orde waarin ieder gelijk was (Handelingen 2:43-47). Hoe kunnen wij persoonlijk en als gemeente hier uiting aan geven? Denk aan de wereld, Nieuwegein, de kerk, thuis.